





Dialog



Avsnitt 12 säsong 3

Arbetsblad 1
Övning

Framgång och motgång

Öva dialog och uttal

 Läs först dialogerna och  se därefter ett avsnitt.

 Eller se först ett avsnitt och  läs därefter dialogerna.

Betona rätt **ord** i satsen – se orden i **fet** stil.


Betona de **långa** ljuden – se **understrukna** ljud.

Medverkande i avsnitt 12

- **Berättarröst: Martina**
- **Martina**
- **Jamal**
- **Ylva**
- **Göran + kollega**
- **Hassan**
- **Chefen**
- **Åsa + läkare**
- **Byggarbetare**



Tips 1


 Läs dialogerna. Markera ord som du inte förstår. Vad betyder de?


 Se ordens betydelse och lyssna till uttalet på www.svenska.se




Tips 2

I svenska språket är det viktiga ordet betonat. Ord som är **feta** i dialogerna ska betonas.

 Titta på ord som ska betonas.

 Se avsnittet tillsammans med en kamrat.

 Lyssna till betoningen.

 Läs tillsammans. Kom ihåg betoningen.

OBS! Olika betoningar får olika betydelse. Jämför:

1. Hon gör **allt** för sina elever. (*Hon är mycket engagerad.*)
2. **Hon** gör allt för sina elever. (*Det är läraren Ylva, inte någon annan person, som är engagerad.*)
3. Hon gör allt för sina **elever**. (*Det är bara för eleverna. Inte för någon annan.*)

Hassan

– Så det är du som betalar idag?

Jamal

– Nej, inte jag. Det är firman som betalar. Friskvårdstimme heter det. En gång i veckan. Spela badminton eller träna vad du vill i en timme på arbetstid.

Hassan

– Wow, det har inte jag.

Jamal

– Alltså att kunna träna på arbetstid. Det är nog det bästa med det här jobbet.

Hassan

– Jaså?

Jamal

– Till och med chefen gör det. Men han är värdelös.

Hassan

– Vadå då?

Jamal

– Han lyssnar aldrig på mina idéer. Men det är väl så med gamla gubbar. De vill bara göra som de alltid har gjort. Han är väl rädd att någon ska vara smartare eller bättre än honom. Till exempel jag!

Hassan

– Jag tror han där... han vill nåt (något).

Chefen

– Tjena Jamal. Ja så, du spelar badminton också?

Intro

Martina: Pappa är allvarligt sjuk.

Konrad: Men vad gör du här?

Hassan: Snyggt! Hur länge stannar ni?

Åsa: Bravo!

Jamal: Vad ska vi göra?

Jamal

– **Ah! Herregud** vad **pinsamt!**

Hassan

– **Jamal**, det är **nog ingen fara**.

Jamal

– **Hoppas inte**. Du **förresten, jag känner** en **tjej** som **du borde träffa**. Vi **delar lägenhet**. **Hon heter Rahe**.

Hassan

– **Rahe?**

Jamal

– **Ja**.

Hassan

– Men **jag känner Rahe** på **SFI**. **Hon kommer** från **Eritrea**.

Jamal

– **Ja**, men **då** är det **hon**.

Hassan

– **Jaha** **jaså**?

Jamal

– **Hon** går **också** på **SFI**. **Vilket** **sammanträffande**, **eller** **hur**?

Hassan

– Men **då** **känner** vi **redan** **varandra**. **Ja**, **hon** är **jätteschysst** **faktiskt**. Och **ganska** **intresserad** av **mig**. Hon **flörtar** med **mig** **väldigt** **mycket**

Jamal

– **Va**? **Du** är ju **helt** **otrolig**. Hur **gör** **du** för att **få** **alla** **tjejer**?

Hassan

– **Ja**, det är **helt sjukt**. Men **jag är inte intresserad nu** i **alla fall** för det **känns bara helt fel** att börja **träffa någon (nån) ny** när **allt jag tänker på** är **Jasmin**.

Jamal

– Jag **fattar fortfarande inte varför** ni **inte** är **ihop**. Du **verkar ju inte kunna släppa henne**.

Hassan

– Jag **vet** att **hon älskar mig också**. **Men** det är **så svårt** att **prata** med **henne**. **Hon** är **så bestämd**. Om **vi inte gifter oss** så **vill hon inte** vara **ihop** med **mig**.

Jamal

– Så **varför gifter du dig inte** med **henne** då?

Hassan

– För att **jag vill vara** en **fri människa**. För att **jag inte vill känna mig instängd**.

Jamal

– Herregud.

Hassan

– Man **behöver** väl **inte gifta sig** för att **vara ihop** med **någon**?

Jamal

– Men **snälla Hassan**, du **älskar** ju **henne**. **Du** är **bara feg** som **inte vågar satsa 100 % (hundra procent)**.

Hassan

– **Feg?**

Jamal

– **Kom** nu **fegis** så **spelar vi** några **bullar till**.

Ylva

– **Vä**rst vad **du** hade **bråttom** i **morse** då. **Du** fick **inte ens** nån **frukost**.

Åsa

– **Jag** hade en **tidig lektion**. Jag **ville** inte **väcka dig**.

Kollega

– **Kaffe**? **Ja tack**. Häller du **upp lite** åt mig **också**?

Ylva

– **Kaffe visst**.

Kollega

– **Tack**. **Eh mjölken**? Har **ni sett mjölken**?

Åsa

– **Titta** i **kylskåpet**?

Kollega

– **Här var** den. **Ja, äntligen rast!** **Ja,** men **15 (femton) minuter** det är **alldes** för **kort, eller hur?**

—— På bygget ——

Byggarbetare

– **Där borta** kom jag **upp** och så **skulle jag liksom gå** åt det **här hållet** för att **komma hit.**

Chefen

– **Jaha...** SKRATT. **Tack Lasse.**

—— På sjukhuset ——

Martina

– Hur **mår han?**

Läkare

– Jag **måste tyvärr meddela** att **tumörerna** har **utvecklats snabbare** än vad **vi** hade **räknat med.**

Martina

– Och **vad** betyder **det**?

Läkare

– Det **betyder tyvärr** att det **finns inget mer** vi kan **göra** för **honom**. **Förutom smärtlindring såklart.**

Martina

– Hur **lång tid** har **han**?

Läkare

– **Det** är **väldigt svårt** att **säga just nu**.

Göran

– **Hallå** i **stugan**! **Jaha** ja. **Du** är **här** **Martina**.

Martina

– Vad gör **du här**?

Göran

– Nej, jag tänkte bara att jag skulle se om vår käre vän Konrad har tagit sitt förnuft till fånga så jag kan få en påskrift på det här lilla pappret

Martina

– Nu får du fan ta och ge dig. Min pappa är döende och det enda som du kan tänka på är hans pengar!

Göran

– Lugn nu jag vill ju bara ordna upp saker och ting.

Martina

– Nej, nej nej! Försvinn härifrån, försvinn! Du har ingenting här att göra.

Göran

– Ja, jag ska gå.

Martina

– Försvinn härifrån! Jag vill inte se dig här igen, fattar du det?

Läkare

– Och så lugnar vi oss lite.

Göran

– Du ska veta att din pappa är en jävla loser som inte förtjänar någonting (nånting). Det är jag som har dragit in varenda krona till våran firma.

Martina

– Det är du som är en jävla loser!

—— På bygget ——

Jamal

– Loser! Du är en loser Jamal.

Chefen

– Kan du komma in på mitt kontor en liten stund Jamal?

Jamal

– Ja absolut.

Alltså Lasse, förlåt för allt....

Chefen

– Sätt dig! Du ska inte be om ursäkt för någonting (nånting) alls. Det är jag som ska be om ursäkt för att jag har varit otydlig. Och ja, jag kanske är en gammal gubbe. Men jag är också en gammal gubbe som inser att du har en jäkla potential.

Jamal

– Men varför sa du inte?

Chefen

– Därför att jag vill att alla skulle få chansen att komma med synpunkter. Och så vill jag inte göra Joakim besviken. Han har jobbat jättehårt med sina ritningar. Men jag litar på dig Jamal och vi kör igång med ditt projekt nu på måndag.

Jamal

– Det låter bra.

Chefen

– Okej?

Jamal

– Okej.

Chefen

– Grymt.

Jamal

– Tack chefen.

Chefen

– Nu kör vi!

Berättarröst: Martina

"Kom igen nu pappa! Du får inte dö ifrån mig. Vi har så mycket kvar att uppleva du och jag. Vi började så sent. Ge inte upp. Jag är inte redo att bli föräldralös."