



INDISKA BERÄTTELSE DEL 2

GANESHA

av **Lena Gramstrup Olofgörs**

Roller:

SHIVA - gud: Andreas Rothlin Svensson

PARVATI - gudinna gift med Shiva: Cecilia Frode

GANESHA - barn till Parvati: Leonard Thinsz Janson

KARTTIKEYA - bror till Ganesha: Arvind Chander

BERÄTTAREN: Calle Jacobson



SCEN 1

(På Himalayas topp. Guden SHIVA och hans hustru PARAVATI sitter och myser på Himalayas topp där de bor. En stilla vind sveper genom bergen. De nojsar med varandra och trivs.)

BERÄTTAREN

För länge, länge sedan i Indien levde i gudarnas boning en mycket vacker gudinna vid namn Parvati. Hon bodde högst upp på Himalayas topp tillsammans med sin man, den mäktige guden Shiva. Shiva, som är den store förstöraren och skaparen. Guden som raserar människornas okunskap för att dem ska kunna se klart igen.

SHIVA (gäspar)

Nu måste jag iväg. Hej då min älskade Parvati.

PARVATI

Nej åk inte! Stanna hos mig.

SHIVA

Nej men älskade, jag skulle gärna stanna här för alltid. Jämt. Men det går inte.

PARVATI

Jo.



SHIVA

Jag kommer tillbaka.

PARVATI

Stanna lite till...

SHIVA

Men vem ska då se till att jorden snurrar? Jag har ett viktigt uppdrag. Jag måste skapa. Ordna så att människorna ser klart.

PARVATI

Du är ganska bra på att förstöra också...

SHIVA

Men, jag är guden Shiva glöm inte det, jag är en av de viktigaste. Du vet att jag inte förstör för skojs skull.

PARVATI

A, ja ja.

SHIVA

Jag måste ta bort människornas missuppfattningar om sig själva och världen. Jag skingrar skuggorna, allt som vilseleder. River ner dimridåerna för att människorna ska se tydligt. Min skaparkraft...

PARVATI

Ja ja ja men jag blir så ensam. Det är tråkigt. Vad ska jag göra?



SHIVA

Du ser till att det blir ordning. Du kan ju alltid bada...

PARVATI

Jag vill ha ett barn med dig.

SHIVA

Kan vi inte vänta med det...

PARVATI

Vänta. Jag vill inte vänta. Lätt för dig att säga du är ju borta jämt.

SHIVA

Min vackra Parvati.

PARVATI

Jag önskar mig ett barn.

SHIVA

Du har ju mig! Vi är odödliga vad ska du med ett barn till? Jag kommer snart tillbaka.

PARVATI

Snart å snart... Om hundra år jaa... Shiva du brukar vara borta jättelänge.

SHIVA

Farväl men älskade.



BERÄTTAREN

Shiva tog sin tjur Nandi och red iväg.

(Parvati arg, går iväg för att bada.)

SCEN 2

PARVATI

Hur spännande är det att sitta ensam på en bergstopp och sprattla med benen i en... ocean... själv...

Jag vill ha ett barn! Någon som älskar mig! Någon som förstår mig och vet vad jag behöver! (paus)

Ja, jag är gudinna! Jag behöver inte Shiva för att skaffa ett barn. (Nu betydligt gladare. Parvati hoppar i vattnet och badar.)

Ja, jag ska göra ett barn! Själv! En bebis! När man är gudinna kan man göra vad man vill.

BERÄTTAREN

Sagt och gjort. Parvati satte igång och skapade sig ett barn. Det gick till så här: Hon skrapade loss hud från armarna, tog tvål och vatten och formade ett underbart litet barn. Sen blåste hon liv i barnet.

(Parvati blåser liv i pojken, GANESHA, så att han börjar andas och jollra.)

PARVATI

Oj, det blev visst ...en pojke!



GANESHA (jollrar)

Mamma!

PARVATI (tårögd)

Oj oj oj. Det var det vackraste jag sett! Vad jag är duktig.

(Parvati och Ganesha skrattar och nojsar.)

PARVATI

Du är min son. Du ska heta Ganesha.

GANESHA

Ganesha!

PARVATI

Du lilla barn ska få allt du vill ha och så ska du följa med mig överallt på Himalayas topp.

GANESHA

Mamma vad kan jag göra för dig?

PARVATI

Du ska få vakta mig när jag badar.

GANESHA

Vakta!?



PARVATI

Så att det inte kommer någon och ser mig. Mamma är lite blyg förstår du. Du får inte släppa förbi någon. Inte någon.

GANESHA

Jag lovar mamma.

PARVATI

Här får du en käpp. Kommer det någon så slå till dem bara.

GANESHA (testar käppen)

Ja mamma.

PARVATI

Du är så vacker, så god och helt enkelt underbar.

BERÄTTAREN

Åren gick.

(Musik. Shiva kommer ridande på sin tjur.)

SCEN 3

BERÄTTAREN

Nu kom det sig faktiskt så att Shiva kom hem ridandes på sin tjur efter många långa år och hörde att någon badade i oceanen. Han förstod med detsamma att det var hans hustru Parvati. Nu ville han överraska henne.



SHIVA (ropar)

Parvati!!!

GANESHA

Du får inte komma in här!

SHIVA (skrattar)

Förlåt vad sa du?!

GANESHA

Du får inte komma in här!

SHIVA

Nähä, varför inte det om jag får fråga.

GANESHA

För att min mamma sagt så.

SHIVA

Hallå lille man. Vem är du som kan tala till mig på det viset?

GANESHA

Jag är min mammas son och hon har sagt att ingen får se henne bada.

SHIVA (börjar bli irriterad)

Aha, och vem är din mamma?



GANESHA

Parvati så klart.

SHIVA

Jag är Parvatis man. Jag har ingen son!

GANESHA

Jaha. Men jag har lovat...

SHIVA (avbryter)

Jag struntar i vad du har lovat du din lilla...! Jag ska förbi.

GANESHA

Nej! Bort!

(Shiva och Ganesha slåss. Aj Å gruff. Åååå. Nej... jag ska...)

SHIVA

Hörrududu, om du inte flyttar på dig omedelbart så vet jag inte vad jag gör. Jag är inte bara gift med Parvati jag är gud också! Jag är Shiva!

GANESHA

Jaha.

SHIVA

Om livet är dig kärt är det bäst att du flyttar på dig.
(Ganesha står kvar.)



Fattar du inte att jag dödar dig om du inte släpper förbi mig! Jag tar fram mitt svärd...

(Shiva tar fram svärdet. Hör hur svärdet dras ur skidan.)

SHIVA

Ser du mitt mäktiga svärd! Jag hugger... Jag hugger!

(Ganesha blir av med huvudet, tystnar...)

PARVATI (kommer springande från badet)

Ganesha!!! Ganesha...

SHIVA

Parvati...

PARVATI

Min son! Min son. Shiva..

SHIVA

Parvati...

PARVATI

...Vad har du gjort? Du har huggit huvudet av honom...

SHIVA

Han släppte inte förbi mig när jag ville träffa dig.

PARVATI (förtvivlad)

Det här ska du få för ...



SHIVA

Men Parvati, älskade hustru jag har varit borta länge och så är du så arg. Det där, det var bara en liten pojke. Jag varnade honom...

PARVATI

Du dödade min son.

SHIVA

Jag har ingen son!

PARVATI

Han var min son. Jag har gjort honom och nu har du dödat honom. Jag ska krossa dig!

SHIVA (förtvivlad)

Nej nej,nej det var inte meningen... Kära Parvati vad ska jag göra för att ställa allt till rätta igen?

PARVATI

Du bara förstör och förstör, förstör, förstör...

(Shiva suckar)

Gå!

SHIVA

Förlåt. Parvati. Jag gör vad som helst. Jag prisar dig som den gudinna du är. Vad vill du ha?

PARVATI

Ge honom liv igen. Annars förgör jag världen.



SHIVA

Jag lovar.

PARVATI

Om du kan få Ganesha att leva igen så ska jag förlåta dig. Misslyckas du ska du aldrig bli lycklig igen. Visa din skaparkraft.

SHIVA

Han ska få liv igen.

PARVATI

Ge dig iväg och hitta ett huvud åt Ganesha. Den första levande varelse du möter, det huvudet ska du ge min son.

SHIVA

Jag är snart åter.

(Shiva iväg till djungeln)

BERÄTTAREN

Shiva tänkte att han nog skulle möte en ung man eller kanske en flicka men den första han mötte var en...

(Elefant trumpetar.)

SHIVA

En elefant... Jaha. Hallå! Jag behöver ditt huvud.



(Shiva drar sitt svärd. Trumpetandet avbryts av en duns. Elefanten faller till marken. Musik.)

BERÄTTAREN

Shiva satte huvudet på Ganeshas kropp. Blåste liv i pojken och stänkte vatten på honom.

(Shiva blåser på honom och stänker vatten.)

PARVATI

Har du gjort vad du lovat?

SHIVA

Jag har utfört mitt uppdrag. Det blev... en elefant...

PARVATI

Åååååå.....neeejjj Shiva! äää åå.....Vad fin han är!

SHIVA (stolt)

Ja visst är han!

PARVATI (förtjust)

Han blev ju ännu bättre! Se så ögonen glittrar.
Ganesha!

GANESHA (vaknar till)

Mamma!

PARVATI

Min son!



GANESHA

Oj vad har hänt? Det känns lite konstigt. En snabel?..
Jag vänjer mig nog snart.

(GANESHA TRUMPETAR.)

SCEN 4

BERÄTTAREN

Ja, det gjorde Ganesha. Han vande sig snabbt vid sitt nya huvud. Han var en klok ung man. Han var faktiskt smartare än alla andra.

PARVATI

Det är för att du har ett så stort huvud. Det rymmer mycket klokskap i det. Du lär dig snabbt. Du har stora öron så du är bra på att lyssna.

BERÄTTAREN

Och Shiva ville inte vara sämre. Han tog och gjorde sig en egen son! Han fick heta Karttikeya.

(KARTTIKEYA hoppar runt.)

SHIVA

Kom hit Karttikeya!



KARTTIKEYA (kommer på sin påfågel)

Ja!

SHIVA

Titta han är snabb, han är en fighter den! Titta på hans muskler. Slåss kan han. En liten krigsgud tror jag. Pojkar, pojkar, ska ni inte tävla?

KARTTIKEYA (i bakgrunden)

Ja!

PARVATI

Nej ni behöver verkligen inte tävla!

SHIVA

Jo! Jo vi ska se vem som är snabbast och rida runt jorden! Ganesha eller Karttikeya? Iväg med er!

(Ganeshas sitter på sin mus. Musen piper.)

GANESHA

Hm. Det här var knepigt.

(Karttikeyas påfågel hörs)

KARTTIKEYA (sitter på sin påfågel)

Ganesha!

GANESHA

Karttikeya han har sin påfågel som är snabb.



SHIVA

Ja men du har ju din mus, Ganesha!

GANESHA (äter godis)

Jo visserligen.

SHIVA

Ge inte upp än. Du får äta godis när du är tillbaka.

(Ganesha smaskar på sitt godis. Musen piper.)

SHIVA

Är ni beredda då?

KARTTIKEYA (ropar)

Kom nu!

SHIVA

Iväg!

(Karttikeya flyger iväg på sin påfågel. Vingarna flaxar.)

SHIVA

Kom igen Ganesha!

PARVATI

Du behöver inte hetsa honom.



GANESHA

Åh, jag är lite tung och min mus den är inte stor. Hur ska han orka med mig?

(Musen piper.)

SHIVA

Jamen, iväg med dig nu Ganesha. Karttikeya är väl snart tillbaka.

GANESHA (för sig själv)

Runt jorden, runt jorden... Hur ska jag göra?

PARVATI

Ganesha du som är så klok.

GANESHA

Ah nu vet jag. Hoppla musen!

(Musen piper. Musik.)

SHIVA

Vad gör du?

GANESHA

Jag rider runt er, mamma och pappa.

PARVATI

Ganesha. Varför rider du på musen runt Shiva och mig? Du ska runt jorden.



GANESHA

Mamma och pappa. Ni är hela världen för mig. Ni är allt.

(Shiva suckar.)

PARVATI

Vad klok du är! Där ser du Shiva!

(Karttikeya landar på sin påfågel.)

GANESHA

Karttikeya är kanske snabbare men han vet inte vad som är viktigast. Mina föräldrar är för mig lika stora som jorden. Allting finns hos er. Allt som har funnits, och allt som kommer att finnas.

SHIVA

Hur kan man säga emot det. Du förstår mycket.

BERÄTTAREN

Naturligtvis tyckte guden Shiva och gudinnan Parvati att deras son Ganesha hade rätt. Så därför vann Ganesha även om Karttikeya färdades snabbare på sin påfågel. Just så klok var Ganesha. Han insåg att ingenting kan finnas utanför det gudomliga. Och att Shiva och Parvati bar hela universum inom sig. För är man lärdomens gud då är det bra att vara full av insikt.