



Sagor. Nu

AV-nummer 41213ra 1-6

Fem historier ur Anna-Clara Tidholms bok "Pappan som försvann och andra berättelser för barn och vuxna" inlästa av varsin röst och mixade med musik och ljudeffekter. De är tänkta att läsas och lyssnas tillsammans vuxna och barn. Det är det viktigaste – att lyssna ihop små och stora. Det gemensamma för berättelserna är att leva i familj och inte bli sedd. I skolans läroplan framhålls det att främja förståelsen för andra människor och förmåga till inlevelse och att eleverna kan leva sig in i och förstå andra människors situation. Det passar dessa program alldeles utmärkt till. Se också radiotipsen längst ner!

Program 1: Pappan som försvann, 41213ra 1

En berättelse om pappan som inte hade något namn och som försvann hela tiden. Hans barn Algot och Fanny letar genom hela historien. Till slut lyckas de fånga honom när han förvandlat sig till en snögubbe. Han blev dock väldigt liten, slutade försvinna och växte så småningom till en vanlig pappa. Och han fick ett namn.

Program 2: Flickan som inte ville ha pizza, 41213ra 2

En berättelse om Gertud vars familj älskar pizza. Men det gör inte Gertrud. Hon vill ha wokade jätteräkor. Med nudlar helst. En kväll när hon sitter med familjen på pizzerian hamnar hon mitt i en djungel där hon blir bjuden på en grön och saftig nöt som smakar som apelsin, och honung och hallon. Efter ett tag kommer hon fram till en glasvägg där hon ser sin familj sitta bakom. Men hon kommer inte genom väggen. Hon ropar och bultar på glaset. Till slut sänger hon en sten och krasch så går glasväggen sönder. Pappa lovar att Gertrud skall få bullar när de kommer hem. På hemvägen sticker Gertud ner handen i fickan och känner att där ligger en nöt.

Program 3: Mamman som gick in i väggen, 41213ra 3

En berättelse om en mamma som är jätteduktig på allt. Hon har nio barn och jobb och städar och allt sköter hon galant. Men en kväll så går hon bokstavigt in i väggen och hamnar i något mörkt och luddigt och där somnar hon efter att ha blivit tröstad av ett barn.

Program 4: Pojken som inte kunde gå hem – del 1, 41213ra 4

Berättelsen om Billy som hade två gröna krokodiler med små vassa tänder till föräldrar. Det var bara Billy som visste att pappa Sture och mamma Iris var krokodiler - han talade inte om det för någon. Sture och Iris gick nästan aldrig ut - de låg mest i soffan och tog det lugnt. Billy fick handla maten och betala hyran. I skolan var Billy så trött att han ofta somnade. Hans fröken blev orolig och en kväll ringde hon hem och ville tala med hans föräldrar. Billy ljög att de inte var hemma. Då sa fröken att hans mamma och pappa skulle komma till skolan i morgon kväll klockan sju. Nästa kväll sprang Billy ensam till skolan och så ljög han igen för fröken att mamma och pappa var magsjuka - det var därför de inte hade kunnat komma. Då ringde fröken hem och pratade med Billys pappa som sa till fröken att han skulle se till att Billy kom i säng om kvällarna. Vilken tur du har som har en mamma och pappa som verkligen bryr sig om dej, log fröken och skickade hem Billy raka vägen till sängen. Han går långsamt över skolgården, ramlar och slår sig. Han lägger sig på en bänk och tittar upp på stjärnorna. Just som han höll på att somna hörde han en någon ropa hans namn. Första delen av två.



Program 5: *Pojken som inte kunde gå hem – del 2, 41213ra 5*

Billy gick hemåt över skolgården ut på trottoaren. Han halkade och slog sig och lade sig på en bänk. När han nästan somnat hörde han en röst ropa sitt namn. Det var Samira, flickan som bodde på samma gata om han. Han berättar för henne att han inte kan gå hem. Och för första gången visar han sina krokodilföräldrar för någon annan. Samira säger att han behöver hjälp och tar med honom hem till sig där han i fortsättningen kommer att bo. Billys föräldrar flyttades till en djurpark och varje söndag i hela livet gick Billy och hälsade på dem och de blev alltid lika glada när han kom.

Program 6: *Flickan som ville vara ifred, 41213ra 6*

Familjen Filliander hade alltid något för sig. Men Sara ville inte göra något särskilt - hon ville vara ifred. Hon blir tvungen att följa med till en kattutställning, till värmeverket, till mormor och till slut till Vargparken. Där får hon till slut sitta kvar i bilen och familjen försvinner i väg. Tiden går och tänk om de är uppätna och hon får vara ifred resten av livet? Till slut dyker de upp, jagade av vargarna. Familjen går med på att ta det lugnare och låta Sara vara ifred på sitt rum varje lördag och söndag.

Radiotips

Serie: *Min familj och jag.*

Av Helen Ardelius. Berättelserna grundar sig på verkliga historier men är fiktiva.

Program 1: *Mamma, Otis och jag, 31221ra1*

Jonatan har en mamma som ville bli sångerska när hon var ung, men det blev hon inte. Hon blev sjuksköterska och alkoholist. I programmet berättar Jonathan om en kväll då de som vanligt gick till pizzerian.

Program 2: *Pappa. AV-nr 31221ra2*

Siri vet inte vem hennes biologiska pappa är. Efter ett bråk med sin styvpappa Sverker börjar hon fundera på vem hennes "riktiga" pappa kan vara.

Program 3: *Faster Edo och Abdi Ali, kamelpojken. AV-nr 31221ra3*

Abdi Ali minns inte sin pappa. Han var kamelskötare och dog när Abdi var liten. Nu bor han med sin mamma och lillebror i en lägenhet på Kristallvägen 21, i en svensk förort.

Program 4: *Min lillebror Antoinette. AV-nr 31221ra4*

Det hela började som en lek. Lillebror Anton var Antoinette, drottning av Frankrike och storasyster Louise var Louis, hans kung och ibland hans betjänt. Men när lillebror kommer som drottning, i högklackat och långklänning till skolan på sin första skoldag vill inte Louise vara med längre.

Program 5: *Lilla morfar, stora björn. AV-nr 31221ra5*

Annas morfar, minns inte längre att han är hennes morfar. Han bor på ett hem för gamla och dementa. Innan han kom dit så brukade han berätta historier för Anna, om cowboys och indianer.